

# Från korv över disk till inredning, design och e-handel

Historien om Den gamla butiken i Örsbäck från att den byggdes fram till idag



Den fastighet som idag rymmer Den gamla butiken i Örsbäck byggdes 1951. När den stod klar öppnades en ICA-butik i bottenvåningen.

Längst upp bodde i begynnelsen handlarparet Yngve och Gerda Glas med sina två barn. I mitten-våningen bodde chefen för det sågverk som då fanns i Örsbäck. Det låg på andra sidan Öreälven, till vänster från butiken sett. En av sågverkschefens söner hade förresten sitt rum i det som idag är butikens lilla salong. Han hette Gunnar Nordström och blev en hejare på att köra rally och Formel 3.

Fotot här ovanför togs 1974 av B-Å Jonasson, fotograf på Västerbottens museum. Yngve Glas, vars namn syns på fasaden, drev ICA-butiken i 25 år. 1976 tog Harald och Elvy Lindberg över butiken. De byggde om och omvandlade handeln över disk till ett snabbköp.



ICA-butiken levde vidare till 1987, sedan stängdes Lindbergs Livs. Då hade sågverket i byn redan lagts ned, något som torde ha bidragit till att lönsamheten försämrades. Klippet här nedanför är hämtat ur Västerbottens Kuriren den 4 februari 1987.



I slutet av 80-talet startades Loppmarknaderna i Örsbäck i fastigheten. Redan efter ett par år togs den verksamheten över av Lillemor Hällman och Assar Gustafsson. De arrenderade flera omkringliggande byggnader och sålde antikt, gammalt och nytt. Under flera år drev de också Tusen saker i Olofsfors.

Lillemor och Assar ordnade även auktioner i Örsbäck. Bilden med tidningsklippet är från en auktion 1996. Och tittar du noga ser du att kassören och skrivaren är vi två som idag driver Den gamla butiken i Örsbäck: Chatarina och Thord Jonsson. Vi var redan företagssjälur, men hade när auktionsbilderna togs inga planer på butik i Örsbäck.



Men åren gick och en ledsam januaridag dog Lillemor, som var Chatarinas mor. Bolaget, som då hette Lillemors bod, lades ned. Merparten av lagret såldes ut och huset skulle målas, fräschas upp och säljas. Vi hade sedan tidigare ett eget bolag, så vi köpte det som blev kvar av lagret och byggde en e-butik för att sälja det. Vårt butiksnamn var alltså först namnet på vår webbplats: dengamlabutiken.se

När vi först började engagera oss i huset, var fokus att det inte skulle bli ytterligare ett ödehus på landet. I övrigt hade vi ingen plan. Vi startade från ruta ett, tog ett steg i taget och beslutade oss för att se vart det tog vägen. Sedan 2017 är huset vårt och det som skulle bli tillfälligt och litet, har blivit flera år och vuxit.

Idag använder vi alla fyra rum i butiken och har fräschat till dem:

- Rummet med hushållsprodukter som vi kallar Kammaren
- Salongen där man kan slå sig ned och läsa böcker och tidningar om inredning och retro
- Galleriet där de flesta nyproducerade inredningsdetaljer finns
- Butiken, den rektangelformade entrédelen som utgjorde den ursprungliga lanthandelsdelen.

Entrén lät vi göra om 2019, så att den kunde kompletteras med ramp för rullstol, rullator och barnvagn.



Varmt välkommen till Örsbäck! / Thord och Chatarina W Jonsson

Idag domineras utbudet i butiken av varor med skandinavisk design. Mycket är tillverkat i Sverige, främst därför att det då är lättare för oss att veta att varorna tillverkats på ett schysst sätt.

När vi kort ska sammanfatta vad vi säljer och var, brukar vi säga att vi säljer *"Inredningsdetaljer med design från nu och form från förr i Den gamla butiken i Örsbäck"*.

Vårt butiksnamn är numera alltså inte bara en webbplats, utan också en geografisk beskrivning.

Alla som kan marknadsföring påpekar att vi borde heta något som tydligare talar om vad vi säljer. Då påminner Chatarina gärna om att det finns ett företag på Strandvägen i Stockholm som heter Svenskt Tenn. Hur många tror att de bara säljer tenn?

## Johan Bäcklund och arvet som blev en stiftelse

Fastigheten där vi har butiken byggdes av Johan Bäcklund. Han var född i en gård på granntomten, i den gamla fastighet som står med gaveln vänd mot butiken. Året innan sin död, 1951, lät Johan bygga den fastighet som idag rymmer Den gamla butiken i Örsbäck.

Johan hade ingen familj och bildade 1950 en stiftelse med ändamålet att:

*"...genom avkastningen bidra till främjande av näringslivet i hemkommunen medelst premiering eller bidrag för välskötta jordbruk, skogsbruk samt trädgårdsodlingar till ägare, brukare eller arrendatorer."* Av fastigheternas avkastning skulle en årlig summa också användas till främjande av missionsverksamhet. Stiftelsen finns ännu kvar.

